

## VOORWOORD

De examens zijn afgelopen en de grote vakantie is nabij, dus is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van de Overstag.

In de afgelopen tijd zijn er weer de nodige weekendjes geweest, hebben we helaas afscheid genomen van de Bevers en hebben we de nieuwe sleper in gebruik genomen. Je leest hier alles over in deze Overstag.

Het volgende nummer zal in oktober verschijnen. De verhalen, kampverslagen, advertenties, tekeningen, enz. voor de volgende uitgave moeten uiterlijk op 15 september worden ingeleverd.

Stukjes en/of tekeningen kun je geven aan Marjon of mailen naar:

[overstag@leeghwatergroep.nl](mailto:overstag@leeghwatergroep.nl)

Dus schrijf van elke gebeurtenis in de komende tijd een verslag en laat je fantasie werken voor een leuk verhaal.

Veel plezier met het lezen en tot de volgende Overstag.

De redactie



## HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN !



Om de kopieerkosten van de Overstag te financieren zijn we opzoek naar een aantal bedrijven die tegen een kleine betaling willen adverteren in ons clubblad.

De Overstag komt minimaal 3 keer per jaar uit in een oplage van 125 stuks. Adverteren kan vanaf 30 euro per jaar!

**Als jij iemand weet, geef dit dan door aan de redactie van de Overstag!**

Bel 020-6596727 of e-mail naar [overstag@leeghwatergroep.nl](mailto:overstag@leeghwatergroep.nl).

## BEVER LOGEERWEEKEND

**Eind februari hadden de bevers een logeerweekend met als thema boerderij en alles wat ermee te maken heeft. Dit jaar begon het weekendje op zaterdagmorgen en kwam iedereen verkleed en met een hoop tassen het clubhuis binnen.**

Nadat de papa's of mama's de bedden hadden opgeblazen vertrokken zij weer richting huis. De bevers gingen openen en deden daarna boerenspellen zoals eieren lopen.

Van alle spellen kregen we lekkere trek en Pompedomp en Frederik hadden voor ons lekkere croissantjes gemaakt. Na het eten leek het alsof het droog werd buiten en namen we Panka van de dolfijnen mee naar de auto's. Frederik wist waar we naar toe gingen en Panka reed er gezellig met de auto achteraan. Het eindstation was de Zaanse Schans. Helaas was het inmiddels alweer hard aan het regenen en moesten we even in de auto blijven wachten tot het droger werd. Echte bevers zijn niet voor een paar druppels bang en dus stapten we uit de auto en gingen een stukje over de Kalverringdijk langs de molens lopen. Aan het einde van de dijk kwamen we op de Zaanse Schans waar we in alle huisjes mochten kijken. Het meest interessant vonden we de voorstelling hoe de klompen gemaakt werden die wij een paar weken ervoor geschilderd hadden. Van al het kijken kregen we dorst en dus liepen we naar de grote klomp toe. Even met z'n allen op de foto en dan iets drinken met een lekkere koek erbij, hadden we wel verdient op zo'n koude en regenachtige dag!

De lucht werd erg zwart en dus besloten we terug te lopen naar de auto, helaas kregen we onder het lopen al een enorme bui op ons en waren alle boerenkleding doorweekt toen we bij de auto waren. Op het clubhuis aangekomen snel droge kleding aangetrokken en toen even uitrusten bij de film. Ondertussen maakten Pompedomp en Frederik heerlijke macaroni voor ons en dat gingen we na de film dan ook eten. Als toetje een ijsje en dan snel mooi maken voor de disco avond. We mochten even swingen in het wilde vaart lokaal, met al die mooie lampen die steeds knipperen. Moe

maar voldaan vroegen de meeste of ze naar bed mochten, dit had de leiding nog nooit meegemaakt! Kortom, de leiding had een lange avond... De avond voor de leiding werd gevuld met de finale van X-factor. Frederik was voor Sharon en Hippe vroeg zich af wie Richy zou zijn, gelukkig voor Frederik won Sharon en konden ook wij tevreden gaan slapen.



De volgende morgen was Frederik als eerste uit bed en ging ontbijt maken. Toen zij klaar was werd Deugniet uit bed getrommeld voor de ochtendgymnastiek. Hierna hadden we allemaal trek gekregen en gingen we ontbijten op/in de slaapzak. Lekker al die kruimels in je bed... maar goed dat we niet nog een nachtje hoefden te slapen.

Na het ontbijt werden alle spullen opgeruimd en helaas regende het weer hard buiten.

Frederik bracht alle kinderen samen met Pompedomp en Deugniet naar de molen (net over de brug) voor een rondleiding en Frederik kocht stiekem leuke souvenirs voor het weekendje bij de molen. Op het clubhuis was Hippe al druk aan het schoonmaken en Frederik kwam hem een handje helpen. Gelukkig werd het wat droger en konden de

bevers samen met Pompedomp en Deugniet terug naar het clubhuis lopen. We aten nog wat en toen kwamen alle papa's en mama's. Moe en erg voldaan gingen we weer naar huis.

Groetjes,  
Hippe, Pompedomp, Deugniet en Frederik



## DOLFIJNEN REIZEN DE WERELD ROND

**In het weekend van 11 tot en met 13 mei was er weer een dolfinenweekend. Dit keer maakten ze een reis rond de wereld.**

Nadat alle boodschappen gedaan waren, het lokaal aangekleed was en de leiding zich had omgekleed en gegeten, was het onderhand 19.30 uur en kwamen de dolfinen binnendruppelen. Iedereen was verkleed als inwoner van een land. Zo hadden we indianen, cowboy, sjeik, Arabische vrouw, Zweden, Chinezen, Italiaan, Nederlanders, Amerikaan, Mexicaan, en nog meer (maar die ben ik even vergeten).

Nadat alle bedden neergelegd en opgepompt waren, gingen we naar ons lokaal. Daar belandden we op Antarctica. We gingen iglo's bouwen van suikerklontjes. Toen we daar mee klaar waren, gingen we in plaats van chips, koek of snoep een ijsje eten. We waren tenslotte op Antarctica. Toen die op waren, gingen we onze slaapzakken opzoeken. In onze slaapzakken hebben we nog de film Happy Feet gekeken. Toen deze afgelopen was, moesten we gaan slapen. Dit duurde even, maar uiteindelijk was het dan toch stil. Kon de leiding ook gaan slapen.

De volgende ochtend was het al weer vroeg dag (6.30 uur). Na het eten en corvee was het

de bedoeling dat we zouden gaan zeilen. Dit ging helaas niet door, omdat het te hard waaide en er waren buien voorspeld. Toen zijn we maar naar Amerika gegaan, naar de indianen. Daar hebben we met z'n allen één totempaal gemaakt. Ieder groepje kreeg een grote doos en die moest beschilderd worden. Toen dit allemaal klaar was, zag het er erg kleurig uit. Daarna was het opruimen en toen buiten nog



*Iglo's bouwen op Antarctica*

allemaal spelletjes gedaan tot het eten. Dit waren hotdogs. Erg lekker. Na de lunch gingen we naar de overkant van de steiger (naar het Amsterdamse Bos dus) om de festiviteiten rond de ingebruikname van de nieuwe sleper mee te maken. Daar aangekomen moesten we even wachten tot iedereen er was en toen kon het beginnen. Eerst had Evert Jan een kort welkomstwoord en toen bleek dat de

bouwer van de sleper de sleutel was kwijtgeraakt door de harde wind. Die moest natuurlijk weer gevonden worden. Sommige ouders waren echt in de veronderstelling dat de sleutel kwijt was, tot bleek dat de dolfijnen hem door middel van een opdracht weer terug konden vinden. Na het ontcijferen van een geheimschrift, bleek dat de sleutel bij de groene prullenbak bij de steiger lag. Dus moesten ze naar de overkant. Met z'n allen in een vlet. Gezellig.... Toen de sleutel weer bij ons was, moest die nog naar Nieko gebracht worden. Dit was een taak voor Paul, want die was op de scooter, dus die kon er snel heen



rijden. Toen dat was gebeurd kwam even later de sleper aanvaren. Nieko (bouwer), Sven (lasser) en Karst (loods) vaarde de sleper. Nadat die was afgemeerd en bewonderd was door iedereen, kwamen er natuurlijk een aantal toespraken. Zo werden er ook nog een aantal waarderingstekens van Scouting Nederland uitgedeeld. In totaal waren dit er drie. De gelukkigen waren Edwin, Evert Jan en Mary. Toen alle toespraken voorbij waren, werd de naam onthuld door iemand van Scouting Nederland (Hermien Bos) en twee zeeverkenner (Maarten W. en Paddy). Toen alle festiviteiten voorbij waren, gingen wij weer terug naar het clubhuis om door te gaan met onze reis.

Nu gingen we naar Afrika. Daar gingen we trommels, kettingen en maskers maken. Toen iedereen uitgeknutseld was, zijn we nog lek-

ker even naar buiten gegaan en kon de leiding de zoi weer opruimen en de tafel gaan dekken. We gingen namelijk eten in Azië. We aten nasi met saté. Na het eten natuurlijk nog even corvee en toen omkleden voor de bonte avond. Dit keer waren het geen toneelstukjes, liedjes of dansjes, maar hadden we een Braziliaans carnaval. We waren namelijk in Zuid-Amerika aangeland. Zo hadden we allemaal spelletjes bedacht zoals smarties eten met stokjes nadat je met de dobbelsteen zes had gegooid, casino, wereldmemorie en tafelfootbal met rietjes en een plukje watten. Na dit gezellige avondje, was het weer tijd om te gaan slapen. Dit keer was dit eerder dan de avond ervoor.

De volgende ochtend was het toch weer 7.00 uur toen we al weer geluiden hoorden. Nadat iedereen zich had aangekleed en zijn spullen in zijn tas had gedaan konden we gaan ontbijten en daarna schoonmaken. Nadat alles was opgeruimd en voor het grootste gedeelte was

schoongemaakt, gingen we naar het zwembad. Na twee uurtjes lekker gezwommen te hebben, gingen we weer naar het clubhuis. Daar kreeg iedereen nog een lekker appeltje en een aandenken. Dit waren twee eetstokjes en een oorkonde dat er was deelgenomen aan het landen weekend.

Moe maar voldaan ging iedereen daarna lekker weer naar huis om moederdag te vieren. Op de een of andere manier komt het altijd zo uit dat onze voorjaarsweekendjes in het vader- of moederdag weekend vallen. Sorry hiervoor. In het voorjaar is het namelijk altijd erg druk met andere scoutingactiviteiten en daar moeten wij omheen plannen.

De Dolfijnenleiding



## ZEEVERKENNERS NIEUWS

**De boten stonden weer strak in de verf, lak en menie, en dus was het weer tijd om ze met een grote plons het water in te gooien. Altijd één van de mooiste momenten van het jaar, want we blijven toch WATERscouts, en na zo'n winterseizoen op het droge begint het toch aan alle kanten weer te kriebelen.**

Inmiddels hebben we de eerste serie vaaropkomsten er weer opzitten (en zijn sommige van onze boten alweer toe aan wat onderhoud!). Omdat het toch altijd weer wennen is, en we de helft van alle zeilvaardigheden in de winter prompt zijn vergeten, staan deze opkomsten altijd in het teken van het oprissen. Dus dat betekent op commando verschillende koersen gaan zeilen en andere zeilvaardigheid spellen.

Dit jaar gaat iedereen weer een CWO-diploma halen. De helft van de groep doet niveau 1, en de andere helft niveau 2. Om te zorgen dat iedereen goed beslagen ten ijs komt (ofte wel; goed opgetuigd te water) zal er voor de CWO-2 kandidaten een aantal extra zeilochtenden worden georganiseerd.

Er zal in de rest van deze overstag genoeg over staan geschreven, maar ook wij zijn natuurlijk erg blij met de nieuwe sleper. We willen deze natuurlijk gelijk even grondig testen, en hebben dan ook direct een weekend op de Westeinder gepland. Maar daarover later meer.

Eerst willen we jullie nog even voorstellen aan twee nieuwe gezichten in het leidingteam. Alhoewel nieuw... beiden lopen al jaren bij onze groep rond. De eerste is Marjon, die hiervoor leiding aan de bevers gaf. De tweede is Buchan, die nu Loods is, en eerder de wilde vaart heeft begeleid.

Naast nieuwe leiding hebben we ook weer nieuwe leden. Ditmaal kregen wij van de Dolfijnen zes overvliegers: Astrid, Lisa,

Jochem, Wessel, Niels en Buddy. Het is altijd weer een hele klus om al die namen uit je hoofd te leren, maar wij doen ons best! Na zich bij hun nieuwe groep te hebben gevoegd mochten zij gelijk aan de slag, krijg zo'n zootje ongeregeld maar eens naar de andere kant van de ringvaart!

De PaRoBa was dit jaar weer een groot succes. Onze Zeeverkenners en Watergidsen (ja, die hebben we ook... bij de PaRoBa dan) hebben zich weer kranig geweed in de strijd tegen de andere groepen uit de regio en hebben een 2de, 12de en 16de plaats behaald.



Nu nog komend weekend, maar wanneer je dit leest al enige tijd terug, gaan we naar de Westeinder, om daar de boel onveilig te maken. We staan weer op het eiland van de Tiflogroep, (jawel, die ene met dat mooie toilet en die uitkijktoren). Wij (van de leiding) hebben er in ieder geval een heleboel zin in. Nu maar hopen dat de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn, en het weekend kan niet meer stuk!

Zoals jullie inmiddels allemaal weten gaan we dit jaar op zomerkamp naar de Kaag. Ook dit jaar hebben we Fleur van de Radboud weer gevraagd om mee te gaan. Fleur is gelukkig net zo prettig gestoord als wij allemaal, dus ook dit jaar zal dat weer voor een hoop com-

motie gaan zorgen! Ook Karst zal ons leidingsteam tijdens het hoogtepunt van ons jaar komen versterken.

De ZV staf



## LAATSTE BEVEROPKOMST GROOT FEEST

Onze laatste beverbijeenkomst was een groot feest! Jullie zagen er allemaal heel mooi uit. Iedereen van de leiding was er: Frederik, Hippe, Deugniet en Pompedomp (ik). Jullie kregen een leuke verrassing, want de moeder van Sjoerd kwam een waar toneelstuk opvoeren! Voordat ze goed en wel begon werden jullie allemaal prachtige vlinders met vleugels en vlindersnoetjes.

Melchior en Kitty gingen jullie uitgebreid vertellen over de vlinders die onderweg waren. Ze zouden bij scouting komen, maar eentje was zoek, Witje.

Die bleek gelukkig in de hoed van Melchior te zitten!

Na dit leuke toneelstuk was het tijd voor cadeautjes, wat een feest! Frederik had een mooi pakketje voor jullie allemaal gemaakt en we gingen voor de laatste keer lekker drinken en snoepjes eten. Toen bleek dat jullie ook een verrassing voor de leiding hadden; we kregen allemaal een grote bos bloemen, een schitterende foto van jullie in een lijstje en een boekje met tekeningen die jullie hebben gemaakt. Nou, die foto komt bij mij aan de muur te hangen! Dan zal ik jullie niet snel meer vergeten. Gelukkig gaan de meesten van jullie naar de Dolfijnen, dus blijven we in contact.

Groetjes van Pompedomp.

*Hierbij willen wij iedereen op de hoogte stellen van onze voorgenomen wijzigingen in het spelaanbod binnen onze groep.*

*Zoals u heeft kunnen opmerken had de beverspeltak erg weinig leden en is de ledenaanwas de afgelopen 2 à 3 jaar beperkt geweest. Pogingen tot ledenwerving hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na het overvliegen van een aantal bevers naar de dolfijnen hielden we in april slechts drie bevers over.*

*In de groepsraad (het overleg van alle leidinggevendenden binnen de groep) hebben wij na ampel beraad besloten de opkomsten van de Bevers voor onbepaalde tijd op te schorten en ons de komende tijd voornamelijk te richten op de jeugd van 7 tot 18 jaar.*

*Herman Starrenburg, groepsvoorzitter*

# LEIDINGCURSUS

**Om 'echt' leiding te worden moet men een cursus volgen bij scouting voor de betreffende speltak. Dit hebben wij (Robbert/Sticka, Paul en ik, Joost/Pirèl) laatst ook gedaan (de rest van de leiding heeft dit natuurlijk al eerder gedaan).**

Veel mensen weten niet wat zo'n cursus nou inhoudt, dus ik dacht, laat ik daar eens wat over vertellen.

De cursus begint met een introductieavond, hierin wordt de basisgedachte achter Scouting naar voren gehaald. Dit zijn onder andere de doelstellingen van Scouting Nederland.

Het begint eigenlijk pas echt bij het eerste cursusweekend, genaamd de 'Starttraining'. In dit weekend worden de onderwerpen die tijdens de introductieavond verteld zijn nog een keer verteld, maar natuurlijk ook een heleboel andere dingen: sport en spel, Arbo-wet, probleemgedrag bij kinderen, hoe behoort een goede leiding te zijn? Maar het belangrijkste is misschien nog wel het contact met andere cursisten, van hen hoor je heel veel goede ideeën. Dit hele weekend was zeker niet saai, ook al klinkt het misschien wel zo.

Van tevoren had ik het idee dat we de hele dag op een stoel moesten zitten en luisteren. Dit hebben we in totaal misschien een uur moeten doen, voor de rest hebben we zelf allerlei dingen gedaan wat te maken had met de onderwerpen, zoals het clubhuis waar wij te gast waren onderzoeken op gevaarlijke onderdelen. (dat waren er trouwens nog best een boel daar!)

Tussen het eerste en tweede weekend moest er ook een stage gelopen worden bij een andere scouting-

groep. Deze stage bestaat uit twee opkomsten meedraaien, in de eerste opkomst is het de bedoeling om slechts te observeren en aantekeningen te maken. Tijdens de tweede opkomst moet men zelf een programmaonderdeel of spel verzinnen en organiseren. Samen met Paul heb ik stage gelopen bij een groep in Bergen NH, waarom helemaal daar? Bij het eerste weekend waren de cursisten van deze groep erg gezellig (tijdens het tweede ook trouwens). Misschien hebt u wel in de afgelopen periode een anders dan blauwgekleurd uniform gezien? Dat waren stagiair(e)s uit Bergen, zij kwamen bij ons kijken. Over deze stage moet een verslag gemaakt worden die besproken moet worden met een stagebegeleider. Natuurlijk hebben wij dit goed afgerond en kregen onze erkenning, inclusief insigne.

Joost, ook wel Pirèl of Jan Oost



*Sticka en andere cursisten luisteren tijdens workshop.*

# WILDEVAART EN LOODSEN OP BACU IN EIGEN LAND

**Dit jaar was BACU dichterbij dan ooit! Samen met de LWG-Loodsen en twee Vughtse Explorers, vierden de Wildevaart dit jaar BACU in Nederland. Dit Rood/Wit/Blauwe spektakel vond weer plaats, met het hemelvaartsweekend, in 's Gravenzanden.**

Bij aankomst werd het kampement in no-time opgebouwd, 2 Vughtenaren en een in het zuiden gestationeerde loods werden van de bus gehaald en er kon nog even uitgerust worden. Dit duurde uiteraard niet lang want iedere BACU begint met een openingsspel. We werden allemaal in kuddes boerderijdieren verdeeld, en een boer moest ons zien te verkopen...

Op vrijdag was het tijd voor de Hike! Op BACU betekend dat niet al te vroeg uit je bed, lekker naar het strand lopen/rijden, en daar wat chillen. De begeleiding doet wat boodschapjes voor de BBQ 's avonds en bezoekt zelf ook even het strand. Tegen een uur of 3 was iedereen weer op het kampterrein om zelf wat tijd in te vullen, dus: zonnen, voetbal-

len, frisbeeën, balletje gooien, Billerballen bestellen, enzovoorts.



Voor de BBQ werd er een enigszins rookvrij plekje opgezocht om (niet ritueel) vlees te verbranden. Aan het eind werd er in het overige vlees werden nog wat hoofden van mede-LW'ers herkend, wat natuurlijk enkele mooie plaatjes opleverde.

Het feest van deze avond stond in het thema van Mr. en Miss. Oranje. Compleet in het Oranje uitgedost

begaven we ons naar het feest waar op dat moment nog niet veel mensen aanwezig waren, gelukkig trok onze stoet wat aandacht en na enige tijd stond de tent helemaal vol. Wij hadden 2 genomineerde in de groep! Er was de eretitel van Mr. Oranje voor Karst, die voor wereldvrede stond, en een prijs voor Iris, Hossa!

Na de huldiging ging het feest nog eventjes door en wie na het feest nog niet moe genoeg was, kon altijd nog even naar de kampvuurkuil om daar nog wat na te genieten. Ook deze dag ging weer veel te snel voorbij...

Na dit 'wat wazige' spel aten we oer-Hollandse soep met broodje knakworst! En verzamelde we in de feesttent voor de uitleg van het avondspel. Bij het avondspel kwamen we een oude bekende tegen! DE KWIBUS!!! Met deze discobus werden we, al dansende, naar het strand gereden voor een verfrissende nieuwjaarsduik met aansluitend (alweer) een broodje worst. Wederom dansend/ jumpend en op het stopknopje slaand (Yeaaa), werden we weer terug gereden naar het kampterrein waar ondertussen al een goed feest aan de gang was! De feestelijke afsluiting van dag 1 kon niet beter dus vermoeid maar voldaan zochten we onze slaapzak op.

Na de huldiging ging het feest nog eventjes door en wie na het feest nog niet moe genoeg was, kon altijd nog even naar de kampvuurkuil om daar nog wat na te genieten. Ook deze dag ging weer veel te snel voorbij...



Zaterdag is de dag van de Workshops. Eerder hadden we al ingeschreven voor bepaalde onderdelen maar omdat ze de inschrijvingen niet zo nauw namen, hebben we uiteindelijk aan bijna alles meegedaan. Beginnende met levend tafelfootbal konden we wat "cola" van de avond daarvoor weg zweten.

Met wat mooie voetbalzegens zijn we doorgegaan naar het Fierlrlrjèppèn, waar uiteindelijk iedereen aan mee durfde doen. De langste stapten zowat naar de overkant, andere probeerden het polsstokhoogspringstijl of bokspringstijl, de brandweer vond 't zo mooi dat ie wel 10x ging, en één persoon behaalde een nat pak...

Na de middagpauze werd er nog gepaintbald, wat inhield dat we met verf gevulde waterpistolen op "een doek/Paul" leegschoten. Ons kunstwerk is op het clubhuis te bewonderen. Later is er nog luchtbuks geschoten, gepoerd en zijn er insecten gegeten.

Na de workshops was het tijd om indruk te maken op de jury met onze kookkunsten. Pannenkoeken doen het altijd goed! Dus een met chocola/oranjejam/hagelslag versierde pannenkoek hadden we een goede kans te winnen. De jury vond vooral de bus poedersuiker erg leuk en wisten zichzelf al snel van oranje naar wit om te toveren.



Tijdens het eten, hoe plannen ze het, kregen we nog bezoek van 4 meiden uit Vught die ons die avond gezelschap zouden houden tijdens het feest.

Na wat ontspanning en afwassen, gingen we weer naar het feest. Deze avond zou er een "boer zoekt vrouw" verkiezing zijn. Van de 5 boerinnen die op het podium stonden werd de boer opslag verliefd op een van onze Vughtse gasten, en was er wederom een titel veroverd.



*Karst ontvangt de eretitel 'Mr. Oranje'*

Bij het kampvuur werd er nog tot diep in de nacht nagepraat over dit geweldige kamp. Onze 4 bezoekers waren alweer vertrokken en ook wij zochten de slaapzak op.

Zondag stond in het teken van de afbraak. Waar veel groepen om 7 uur opstonden met de angst te weinig tijd te hebben, sliepen wij uit tot een uurtje of tien. Na nog eens anderhalf uur opstarten en eten, hadden we de afbraak in een uurtje gerealiseerd. Tijd om naar huis te gaan, werden er weer 3 op de bus gezet en begaf de rest zich naar het clubhuis.

Het was weer een ontzettend vet BACU dit jaar, er zal nog lang nagepraat worden over dit evenement! Op naar BACU 2008!!!

Tiemen, Erwin, Karst, Iris, Mirna, Dick, Hans, Joost, Paul, Robbert en Reinier.



# ZEEVER- KENNERS PUZZEL



## HORIZONTAAL

- 3 Hoeveel medailles werden er uitgereikt tijdens de ingebruikname van de nieuwe sleper?
- 6 Van welke scoutinggroep is het eiland waar wij tijdens het Pinksterweekend hebben gestaan?
- 7 Uit hoeveel personen bestaat het leidingteam van de Zeeverkenners?
- 10 Aan welke speltak gaf Marjon leiding?
- 12 Wat is de voornaam van onze nieuwe sleper?
- 14 Nieuwe leiding
- 16 Waar gaan we naartoe met zomerkamp?
- 18 Wat staat er op het eiland waar wij het Pinksterweekend houden?
- 19 Welke kleur had aan de wind bij het bordenspel?
- 20 Wat was de favoriete dans tijdens PaRoBa?
- 22 Waarnaar is de nieuwe sleper vernoemd?
- 23 Wat was het thema van de PaRoBa?

## VERTICAAL

- 1 Met welk vervoermiddel gaan wij elke zaterdag naar de steiger?
- 2 Wat is volgens de dames de belangrijkste prijs op de PaRoBa?
- 4 Wat kunnen we doen met een boot wanneer het te hard waait?
- 5 Nieuwe leiding
- 8 Hoe heet de tovenaar van Arthur?
- 9 Waar gaan wij naartoe met het Pinksterweekend?
- 11 Waarmee komen de bootspullen naar de steiger?
- 13 Welk spel hebben wij gespeeld na het overvliegen?
- 15 Hoe heette de 994 eerst?
- 17 Wat is de achternaam van de nieuwe sleper?
- 21 Wat heeft iedereen op zijn waterscooter?



# ZEILSCHOOL SCOUTING NEDERLAND

In Harderhaven heeft scouting zijn eigen zeilschool aan het Veluwemeer. Jaarlijks volgens zo'n 200 leden een zeilcursus op de verschillende CWO niveaus.

De zeilcursussen worden gehouden tijdens de zomervakantie. Er zijn vier jongerenweken (11-15 jaar) en twee ouderenweken (16+). Tijdens de eerste dag laat je zien wat je kunt en wordt er gekeken welk niveau het beste bij je aansluit. Op die manier krijg je de instructie op jouw niveau en waarvan je het meeste kunt leren.

In het verleden hebben al een aantal leden en leiding een cursus met succes gevolgd op de zeil school in Harderhaven. Wil jij ook een cursus volgen? Kijk dan op

[www.zeilschool.scouting.nl](http://www.zeilschool.scouting.nl)

## **CWO KIELBOOT 1, VOOR DE BEGINNENDE ZEILER**

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de basis vaardigheden nog niet of nog niet volledig beheersen. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals:

- Hijsen en strijken
- Sturen
- Stand en de bediening van de zeilen
- Overstag
- Gijpen

Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden, een rustig vaarwater en tot en met windkracht 3.

## **CWO KIELBOOT 2, EEN PRIMA VERVOLG**

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld in Kielboot 1, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden (Kielboot 1) ook manoeuvres zoals:

- Opkruisen
- Aankomen aan hoger wal
- Man over boord

Dit aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden met een niet te druk vaarwater en tot en met windkracht 4.

## **CWO KIELBOOT 3, VOOR DE GEVORDERDE ZEILER**

Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals:

- Aankomen aan hoger wal
- Aankomen aan lagerwal
- Ankeren
- Loskomen van de grond

Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 6.



## THE MAKING OF MELCHIOR BOLSTRA

Eind 2006 heeft de Leeghwatergroep de opdracht om een nieuwe sleper te bouwen gegeven aan Scheepswerf Nieko in Franeker. Scheepswerf Nieko heeft 2 types scouting sleepers ontwikkeld die gebaseerd zijn op het model van een lieveliet.

In januari zijn de laatste details besproken en is de definitieve bouwtekening gemaakt. Aan de hand van deze bouwtekening is het staalpakket besteld.



Half februari is scheepswerf Nieko begonnen met het in elkaar lassen van het casco. Toen wij op eind februari gingen kijken, leek het net een kano. Deze 'kano' is het onderwaterschip.



Begin maart krijgt de sleper meer vorm en is de roef al duidelijk zichtbaar. Eind maart zit het casco voor het grootste deel in elkaar.

In de eerste twee weken van april is de techniek ingebouwd. Nadat alles was ingepast is de motor weer uit de boot gehaald, zodat de boot gespoten kon worden. Door een conserveringsbedrijf is het casco volledig gestraald en gespoten. Vervolgens is de motor weer ingebouwd en zijn de laatste dingen aangesloten. In het laatste weekend van april is de boot in de kleuren van de Leeghwatergroep geschilderd en de elektronica ingebouwd.



Op woensdag 2 mei is de boot gedoopt door Mary en Marjon. Na de doop is er een proefvaart gemaakt om te kijken of alles goed werkte. In de dagen daarna zijn de laatste puntjes op de i gezet.



Vervolgens is in het weekend van 5 en 6 mei de sleper naar Badhoevedorp gevaren. Op 5 mei van Franker via Workum en het IJsselmeer naar Edam gevaren, op zondag vervolgens naar de Nieuwe Meer waar de boot 'verstopt' werd in een jachthaven.

Op 12 mei hebben we de sleper officieel in gebruik genomen en is de naam onthuld.

Met z'n allen zijn we enorm trots op het eind resultaat en we gaan er vanuit dat we hier nog heel lang plezier van zullen hebben!





## WESTEINDERWEEKEND ZEEVERKENNERS

### Het Pinksterweekend van de Zeeverkeners

#### ZATERDAG 26 MEI

Om 11.00 uur moesten we naar de steiger toe en moesten we onze spullen in de boot doen. We werden eerst 2/3 uur gesleept door de sleper. Toen we klaar waren met de sleep moesten we roeien/zeilen. Toen we gingen zeilen ging het niet echt goed en daarom was Guus bij ons in de boot gesprongen, toen ging het wel goed.

Rond 13.00 uur waren we op het kampterrein. Toen we aankwamen keken we naar de w.c., die was niet schoon en we moesten doortrekken met een emmer water. Toen gingen we tenten opzetten en gingen we spelen. *Paddy en Niels*



Toen we dachten eindelijk in de buurt te komen van het Tiflo eiland voeren we door met de sleper. Ze (de leiding) dropten ons helemaal aan de overkant van het meer en vanaf daar mochten we MET BAGAGE naar het eiland toe zeilen. Onze bagage was nat geworden doordat we vergeten waren te hopen. Gelukkig was het weer wel nog mooi en konden we meteen onze tenten op gaan zetten.

Bij een goed weekend hoort ook een goed begin, PANNENKOEKEN ETEN! En eigenlijk waren onze pannenkoeken best wel lekker geworden. De jongens leken het ook erg naar hun zin te hebben met hun rauwe pannenkoekjes. Na veel geklieder en geknoei was het tijd om af te wassen, te zingen voor Remko (hij werd vandaag 23) en daarna alweer naar bed (met 1 miljoen muggen). *Marcella, Rosalie, Jaimy, Esmee, Eline en Donna*

#### ZONDAG 27 MEI

Half zeven waren onze mede kampbewoners alweer herrie aan het maken. Maar dat maakte ons niet uit, wij bleven in ons warme bedje liggen tot we eruit getrokken werden voor een heerlijk ontbijt (zelfgebakken tosti's met ham en kaas). Na het ontbijt had onze leiding zelf een spel bedacht wat wij niet helemaal goed uitvoerden...maar gezellig was het wel. Terug op het eilandje na veel avonturen hadden we een heerlijke lunch, soep met broodjes worst. *Marcella, Rosalie, Jaimy, Esmee, Eline en Donna*

We waren al vroeg wakker. We gingen zeilen met posten. Bij de eerste post moesten we rondjes om een eiland roeien. We moesten bij andere posten vragen beantwoorden, een tekening maken op een vlag en een toren van suikerklontjes

maken. Er was een harde wind en we gingen heel hard. Ik leerde ook wrikken. *Jochem*

We werden zondag al om 7.00 uur wakker en toen maakten we om 8.00 uur de leiding wakker, dat vonden ze niet leuk. Na het ontbijten gingen we een spel doen met posten. Binnendoor ging het zeilen wel maar toen we op het meer zaten verleierden we te veel waar

we zowat de stenen raakten. Toen we uiteindelijk de 4 posten hadden gedaan waren we terug op het eiland waar Guus in het water was gesprongen.

In de avond aten we nasi met bamismaak. Toen zijn we gezellig bij het kampvuur gaan zitten. *Erik, Maarten, Paddy, Jaffe en Niels*

## MAANDAG 28 MEI

We werden we rond 8.00 uur wakker en gingen we na het ontbijt alle spullen opruimen, tenten afbreken en in de sleep terug naar de steiger. Helaas ging het onderweg enorm regenen. Op de steiger aangekomen heeft de leiding al onze spullen uit de boten gehaald en opgeruimd en mochten wij naar huis.



## BEZOEK DE WATERWOLFSTAM ONLINE!

**Benieuwd wat de Stam en Loodsen zoals bezig houdt?**

Om informatie over de LWG-cup te publiceren, is via [www.leeghwatergroep.nl](http://www.leeghwatergroep.nl) de eigen Waterwolfstam website te vinden. Maar ook het nieuws en programma van de loodsen en stam vind je hier. Je kan in gastenboek een berichtje achterlaten.

Ook kan je via de website doorklikken naar de eigen stam Hyves, waar onder andere zeer interessante polls te vinden zijn!



## 5E LEEGHWATERCUP IN AANTOCHT

**Het organisatieteam van de LWG-cup, is weer druk bezig met het organiseren van de volgende cup. Op zaterdag 16 juni is het dan zo ver: De 5e Leeghwatercup.**

In deze vier uur durende race, is het de bedoeling als bak zo behendig en goed mogelijk door zeilend, roeiend en wikkend verschillende opdrachten uit te voeren.

Het belangrijkste is natuurlijk een leuke dag en omdat dit de 5<sup>e</sup> LWG-cup is wordt de wedstrijd afgesloten met een barbecue en daarna een spetterend ZV-feest!

Met de Leeghwatergroep Zeeverkenners en Wildevaart meegeteld, zijn er al 31 boten ingeschreven voor deelname aan de cup!

Voor de organisatie zijn wij nog op zoek naar medewerkers voor bijvoorbeeld begeleiding tijdens de race of de barbecue/feest. Als je hiervoor interesse hebt, kan je een e-mail sturen naar [lwg-cup@leeghwatergroep.nl](mailto:lwg-cup@leeghwatergroep.nl).



## Ahoj Dolfijnen!

Hier een berichtje van Carolien (de Welpen) en Madeleine (de Kabouters). We vroegen ons af hoe het nu met jullie gaat. We wilden nog even zeggen dat we het heel leuk vonden om bij jullie twee opkomsten te mogen stage lopen voor onze leiding erkenning.

We hopen dat jullie de spelletjes leuk vonden. Weten jullie het nog? W.C tikkertje, aardappelrace het ballonnenspel en het slurpspel. Jullie deden in ieder geval heel goed mee :-)

Ook nogmaals bedankt aan de leiding dat we bij jullie mochten stage lopen.

Hoe gaat het met jullie met het zeiltheorie? Wij hebben ook veel geleerd die twee opkomsten, jullie weten er al veel van hoor, top!

Misschien is het een leuk idee als wij een keertje met jullie mee gaan om te zeilen? Kunnen jullie ons leren zeilen :-)

We zien elkaar vast nog een keertje!

Veel groetjes van,

Carolien en Madeleine  
(Welpen en Kabouter leiding)



## WIST JE DAT ...

- ...de Leeghwatergroep 3 bronzen waarderingstekens rijker is geworden?
- ...de betreffende personen erg verrast hierdoor waren?
- ...Lisa Sniijders heel goed is in ritmisch gymnastiek?
- ...zij Nederlands kampioene is geworden (categorie 3B)?
- ...Tiemen de enigste Wildevaarder op de Bacu was?
- ...de rest het te druk had met school?
- ...er een babyboom verwacht wordt bij de Dolfijnen?
- ...de bever speltak voorlopig is gestopt?
- ...dit komt doordat bijna alle Bevers zijn overgevlogen?
- ...Marjon nu leidster is bij de zeeverkenners?
- ...de zeeverkensters dit heel leuk vinden?
- ...de zeeverkensters tweede zijn geworden op de Paroba?
- ...de golven erg hoog zijn bij windkracht 5 op het IJsselmeer?
- ...je daardoor wel hard voor de wind kunt varen?
- ...de sleper daarom wel 15,5 km/u gaat?
- ...we dit in de ringvaart niet zullen halen?
- ...iedereen erg onder de indruk is van Melchior Bolstra?
- ...hij ook wel erg groot is?
- ...de loodsen weer mee hebben gedaan aan de Admiralencup?
- ...voor de tweede keer de finish hebben gehaald van de 70 Km?
- ...dit een enorme prestatie is?
- ...Guus de bal achterna ging tijdens het zv kamp?
- ...hij hierdoor een nat pak heeft opgelopen?
- ...hij geen droge kleren meer had?
- ...hierdoor het kampvuur 's middags al heeft plaatsgevonden?
- ...de luifel bij het clubhuis opeens was verdwenen?
- ...dit gebeurd is na enkele incidenten met hangjongeren?
- ...EJ in heeft gezien dat het soms toch goed is om de kraan open te laten staan?
- ...Seroendeng lekker is over de nasi?
- ...Het op de Westeinder erg lokaal kan regenen?
- ...Jort dus nat was en de rest niet?
- ...De zv meiden moeite hebben om kanariegele zwaaiende mensen op de wal te herkennen?
- ...Erik (zv) de grote meester is in het oplossen van raadsels?
- ...De eenden van de westeinder nogal vervelende zaken hadden gedaan in de boot van de zv meiden?
- ...Remko nog altijd niet van fruit af kan blijven?
- ...Jochem (zv) na zijn eerste wrikles al gelijk met 1 hand kon wrikken?
- ...Marcella (zv) je uitlacht als je haar aanmoedigd?
- ...EJ wat dichterbij is komen wonen?
- ...dat hij zelfs een fiets gekocht heeft?
- ...het zaterdag 16 juni erg druk is op de Nieuwe-Meer?
- ...de Loodsen een eigen website hebben?
- ...Robbert deze Overstag heeft vormgegeven?
- ...Je nu weer volledig op de hoogte bent?



# LOODSEN ROEIEN, ZEILEN EN JAGEN 70 KILOMETER IN ÉÉN DAG

Eén keer per jaar organiseert de Admiralengroep uit Uithoorn de Admiralencup. Met een Loodsenteam bestaande uit Joost, Paul, Marijn, Reinier, Robbert en Buchan, hebben wij hier de 12e plaats weten te bemachtigen in een tijd van 12 uur en 41 minuten.

## VRIJDAG 25 MEI

Vanaf onze steiger vertrekken wij met de Leeghwater voorzien van buitenboordmotor richting Uithoorn. Het is best een aardig eind varen als we bedenken dat slechts een deel is van wat wij dit morgen op eigen kracht mogen doen.

Na in Uithoorn de tent te hebben opgebouwd, de spullen opgeruimd zijn en een bezoekje aan Mazzel (pizzeria) te hebben gebracht, is het tijd om een kijkje te nemen in de feesttent van de Admiralencup.

## ZATERDAG 26 MEI

's Ochtends komt Buchan precies op tijd aan, en kunnen bijna meteen starten met de race in zuidelijke richting over de Amstel.

Het beetje wind dat er staat hebben wij mee, dus kunnen daar tijdens het roeien en jagen nog een beetje gebruik van maken, hoewel bij elke brug de mast natuurlijk naar beneden moet.

Na de Tolhuisluizen, waar één Lelievlet zich onbedoeld liet afzinken, begaven wij ons richting de Braassemmermeer waar het goed te zeilen was.

De Ringvaart richting Amsterdam hebben we

gejaagd. Na de Westeinder in Aalsmeer hebben wij een korte eetpauze gehad. Via de Nieuwemeer bereikten wij Amsterdam, wat alleen te roeien is. Uiteindelijk op de Amstel bleek de wind weggezakt te zijn, zodat wij na Amsterdam mochten doorroeien tot Uithoorn.

Gelukkig hebben wij de finish om 1.20 uur weten te bereiken voordat de het water met bakken uit de lucht kwam.

De blaren zijn ondertussen weer een beetje verdwenen en gaan ons vast maar weer opgeven voor de Admiralencup 2008!



De 70-kilometer-route van de Admiralencup.



Er lopen twee tomaten over straat. Opeens zegt de ene: "Pas op, er komt een auto aan!" Maar het is al te laat. "Kom dan maar mee, ketchup..."

Twee mensen uit de gevangenis die levenslang kregen proberen te ontsnappen, maar daarvoor moeten ze 100 hoge muren beklimmen. Bij de 99e muur aangekomen zegt er eentje: "Ik ben veel te moe om door te gaan, ik ga terug..."

Hoe maakt een skelet een deur open?  
*Met zijn sleutelbeen.*

Twee dames treffen elkaar bij de bakker. De ene vraagt: "Hoe is het nou met je zoon tegenwoordig?" De andere antwoordt: "Prima, hij zit momenteel op de universiteit van Groningen." De eerste dame is verbaasd: "Goh, dat had ik nooit van hem gedacht. Wat studeert 'ie daar eigenlijk?" Antwoordt de andere: "Niks, hij repareert het dak."

Wat staat er op de grafsteen van een begrafenisondernemer?  
*"Wie een kuil graaft voor een ander..."*

Wat zit in een boom en doet "pffff, pffff, pffff"?  
*Een nest fietspompen.*

Twee paraplu's staan in een paraplubak, als een oud mannetje er zijn wandelstok bij zet. Zegt de ene paraplu tegen de andere: "Zo, die durft wel, zo in zijn blootje!"

Het is wit, licht, vierkant en zo groot als een ping-pong balletje  
*Een ping-pong blokje.*

Wat is rond en rood en gaat op en neer, op en neer?  
*Een tomaat in een lift!*

Een echtpaar is uit eten geweest en komt vrolijk thuis, als ze opeens oog in oog staan met een dief die hun huis heeft leeggeroofd. De dief zegt: "Ik zal jullie moeten opsluiten in mijn kelder, want anders verraden jullie mij aan de politie. Maar eerst wil ik jullie naam weten." De vrouw zegt bevend: "Ik heet Elizabeth." "Dan sluit ik je niet op," zegt de dief, "want zo heette mijn moeder ook." Dan vertelt de man bibberend: "Ik heet Piet, maar mijn vrienden noemen me Elizabeth"...

Wat is oranje en twijfelt nogal?  
*Een misschiensaasappel.*

Waarvoor heeft de koningin een oranje telefoon?  
*Om mee te bellen.*

Onder welke plant kan je geen 5 minuten je hoofd steken?  
*Een waterlelie.*

Waarom steekt een holbewoner de rivier over?  
*Om aan de overkant te komen.*

De rij-instructeur zegt tegen de oude dame naast hem: "Mevrouw, u mag gerust iets harder gaan rijden, anders krijgen we straks nog een parkeerbon!"



# AGENDA

## JUNI

- 2 Regiospeldag Dolfijnen
- 16 LWG-cup
- 30 Laatste opkomst voor zomervakantie

## SEPTEMBER

- 1 Eerste opkomst na de zomervakantie
- 8/9 Roei, zeil en wrikwedstrijden
- 15 Laatste inleverdag van stukjes voor de volgende Overstag

## ZOMERKAMPEN

- 7-14 juli Zomerkamp dolfijnen, zeeverkenners en wilde vaart
- 15-21 juli Zomerkamp loodsen

